

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΟΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος βρίσκει τη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης να αναζητά λύσεις σε πολλά προβλήματα του περιβάλλοντός της. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η έλλειψη πρασίνου και θεωρείται άμεσης προτεραιότητας για την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο 4-5 φορές κάτω από τα διεθνή πρότυπα (περίπου 2,5 τ.μ. / κάτοικο με διεθνές πρότυπο τα 10 τ.μ. / κάτοικο). Στο κέντρο της πόλης και γενικότερα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς και στους δήμους των δυτικών συνοικιών παρατηρούνται οι μικρότερες αναλογίες.

Η έλλειψη δημόσιων ελεύθερων χώρων, η τάση εξαφάνισης των ιδιωτικών ελεύθερων χώρων, η αύξηση των κτιρίων και η συνεχής αύξηση των οχημάτων έχουν σα συνέπεια την αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και του θορύβου και οδηγούν σε περαιτέρω η υποβάθμιση των όρων ζωής στην πόλη.

Ένα από τα κατά προτεραιότητα μέτρα ανάσχεσης αυτής της υποβάθμισης είναι η περιφρούρηση και αναβάθμιση των δημόσιων ελεύθερων χώρων με βασική επιλογή την αύξηση του πράσινου, διότι μεταξύ άλλων: α) υποβοηθείται ο αερισμός της πόλης και διασπείρονται ευκολότερα οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, β) βελτιώνονται οι κλιματικές συνθήκες, ιδίως κατά την περίοδο καυσώνων και γ) είναι απαραίτητος όρος στα πλαίσια αντιμετώπισης της σεισμικής δραστηριότητας.

Από περιβαλλοντική σκοπιά, το θέμα του πράσινου είναι από τα κρισιμότερα. Πολλοί θεωρούν ότι η δημιουργία ελεύθερων δημόσιων χώρων και πρασίνου υψηλής ποιότητας αναβαθμίζει πολύ περισσότερο μια αστική περιοχή απ' ό,τι η ίδρυση ενός πολιτιστικού κτιρίου.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη χάραξης πολιτικής για το αστικό πράσινο με διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και τρόπων υλοποίησής τους, που δεν θα περιορίζεται σε ένα εγχείρημα «εξωραϊσμού» του δημόσιου χώρου, αλλά θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την έλλειψη ελεύθερων και πράσινων χώρων επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αντιμετώπιση γεωγραφικά εντοπισμένων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη μείωση των γεωγραφικών και κοινωνικών ανισοτήτων, που σχετίζονται με αυτό.

Οι χημικοί, με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας δηλώνουν ότι, θα στηρίξουν κάθε προσπάθεια της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης για επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις του προβλήματος έλλειψης πρασίνου στην πόλη.